

Geliefde gemeente,

Op de kerkenraadsvergadering van donderdag 24 september jl. heeft de kerkenraad, in aanwezigheid van onze consulent ds. M.H. Schot, nagedacht over de vraag hoe wij, vanwege de coronacrisis, moeten omgaan met de bediening van het Heilig Avondmaal. De vraag was of het Avondmaal nogmaals moet worden uitgesteld of dat het toch mogelijk is om het te bedienen. De viering van het Heilig Avondmaal is door God ingesteld zoals we duidelijk in Gods Woord lezen. Daar vloeien de volgende Bijbelse principes uit voort die boven alle menselijke overwegingen verheven zijn:

1. Christus heeft Zelf bevolen dat het Heilig Avondmaal bediend moet worden door Zijn gemeente in deze aardse bedeling 'totdat Ik kom';
2. Christus heeft bij de instelling Zelf het brood gebroken en uitgedeeld en vervolgens de beker gezegend en rond laten gaan met daarbij de woorden 'drinkt allen daaruit';
3. De Tafel des Heeren (1 Kor. 10: 21) wordt aangericht ten aanschouwe van de hele gemeente en drukt zichtbaar uit dat de hemelse Gastheer Zijn aanzittende gasten begeert te ontmoeten om hen te doen delen in Zijn volbrachte offerande aan het kruis maar ook om als de opgestane Levensvorst gemeenschap met hen te oefenen.

Het komen en aanzitten, het brood breken en ontvangen, het aanreiken en drinken uit de (gezamenlijke) beker zijn alle zichtbare uitdrukkingen van een geestelijke gemeenschap, gewerkt door de Heilige Geest, tussen de verhoogde Christus en Zijn bruidskerk op aarde. Deze Bijbelse principes zijn niet volledig in overeenstemming te brengen met de regels van het RIVM, die afstand houden vragen en die hygiënische maatregelen voorschrijven om infectie te voorkomen. Wat het onderling afstand houden betreft: daar is nog een oplossing voor denkbaar, maar voor het samen drinken uit een gezamenlijke beker is dat niet het geval.

De vraag spitst zich toe op het volgende punt: is het geoorloofd en verantwoord om in afhankelijkheid van de Heere het Heilig Avondmaal te bedienen terwijl niet aan alle voorschriften van het RIVM kan worden voldaan?

Na uitvoerige bespreking hebben wij als kerkenraad besloten om het Heilig Avondmaal wél te houden en dit op de gebruikelijke wijze te vieren. Het bevel des Heeren en het heilig houden van het sacrament wegen ons zo zwaar, dat we in opzien tot en vertrouwen op de Heere en tot versterking van het geloof ruimte ervaren de bediening te laten plaatsvinden. Het houden van het Heilig Avondmaal in de gemeente betekent overigens dat geen enkel belijdend lid uitgesloten mag worden om te kunnen deelnemen. Dit heeft tot gevolg dat in onze gemeente op D.V. Zondag 11 oktober tweemaal (om half tien en half twee) het Heilig Avondmaal bediend zal worden. Hierbij wordt voldaan aan het principe dat de bediening plaats vindt in het midden van de gemeente.

Er is nagedacht hoe het Avondmaal bediend kan worden met zo veel mogelijk inperking van de risico's. Het volgende is besloten:

- Uiteraard heeft iedere avondmaalganger een eigen verantwoordelijkheid om zich ervan te vergewissen dat hij/zij geen symptomen heeft die hem/haar moet doen besluiten van deelneming aan de bediening af te zien;
- De leden die voornemens zijn om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal wordt gevraagd zo veel mogelijk als kerkelijke eenheid bij het gangpad te gaan zitten. Dat vraagt van de koster enig improvisatietalent;
- De tafel wordt aangericht zoals dat normaliter gebeurt. De stoelen worden zodanig neergezet dat de RIVM-regels kunnen worden gehandhaafd;
- Het gehele avondmaalsformulier wordt tijdens beide diensten gelezen;

- De predikant (die in ons protocol wordt aangemerkt als ‘contactberoep’) ontsmet tijdens de dienst zijn handen;
- De predikant breekt het brood en deelt dat uit;
- De predikant vult de beide bekers en geeft die op de gebruikelijke wijze door;
- Bij het aankomen en het verlaten van de tafel ontsmetten de avondmaalgangers hun handen. De organist wordt gevraagd bij het verlaten iets langer door te spelen;
- De avondmaalgangers wordt gevraagd om de gaven voor de diaconie bij de uitgang in de bakken te deponeren dan wel via de bank over te maken;
- Aan de tafel wordt ingetogen gezongen;
- De nabetrachtingsdienst op het Heilig Avondmaal start om half zes (leesdienst). Op woensdag 7 oktober om zeven uur wordt de uitnodiging aan alle eenheden verstuurd. De aanmeldingen worden behandeld op binnenkomst en gehonoreerd tot het maximum is bereikt.

Gemeente, een ieder neme zijn/haar verantwoordelijkheid in het wel of niet aangaan. Het gaat hierbij niet alleen om het hebben van een kerkelijk én Goddelijk recht, maar ook om de afweging rond de RIVM-regels. Dit betreft een tere zaak en een persoonlijke afweging en vraagt om ieders respect. De Heere zegene de avondmaalsbediening tot Zijn eer en tot stichting van de gemeente.

Met een hartelijke groet,
Uw kerkenraad

NB. Mochten in de tussentijd de regels van RIVM wijzigen, dan zal naar bevind van zaken gehandeld worden.